

1890-05-18

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

Konstantinopel

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Glyptotekets arkiv. Korrespondance
vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-
1895

DOKUMENTINDHOLD

Løytved er fortsat strandet i Constantinopel. Han afventer stadig nyt om prisen på den siddende Apollon og sender et fotografie af et portræt i hvid marmor.

TRANSSKRIFTION

Constantinople, 18. Mai 1890

Hotel Impérial.

Min Kjære Herr Jacobsen

Endnu ligger jeg her, men forhaabentligt ikke mere længe.

Angaaende den sidende Apollo ? er jeg endnu ikke kommet til et Resultat; giver man Stykket for de 1500 francs (free on board), som jeg allerede har budt for det, skal jeg telegraphere.

Hermed sender jeg Photographier af et smukt Stykke, naturligt Størrelse, udført i en hvid, gennemsigtig Marmor.

Stykket er i Besiddelse af en gammel Levantisk Familie, og skal være skjænket af den Franske Regjering til en

af Familiens Medlemmer for c: et halvthundrede Aar siden.

Hvilken Tid, det hører til, kan jeg ikke bestemme, det syntes som om, det er et Portrait. Dersom De vilde give mig Oplysning derom, vilde jeg være Dem taknemligt.-

Skulde De selv Ønske at komme i Besiddelse af Stykket, beder jeg at telegraphere, hvormeget jeg tør byde for det.

Med venlig Hilsen

Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Constantinople 18 mai 1874

Hôtel Impérial

Min kjære Hr. Jacobsen

Unders ligger jeg her, men haabentlig
ikke mere længe. —

Dagene den sidste Apollo
er jeg endnu ikke kommet til et
resultat, gives man Stjkket for de
1500 franc (franc on board) som jeg
allerede har buddet for det, skal
jeg telegraphere. —

Hermed sender jeg Photographen
af et smukt stjkke, naturligt Stjkket
udfird i en hvid gennemsnitlig Marmor,
Stjkket er i Besiddelse af en gammel
Levantisk Familie, og skal mere skjæns
Red af den Franske Regierung til en

af Familiens Medlemmer for et
halvt hundrede Aar siden. —

Stjkket vil det være til Næse jeg ikke
bestemmer, det syntes som om det
er et Portræt, dersom de vilde give
mig oplysning derom vilde jeg være
dem taknemlig. —

Skulde De selv ønske at komme
i Besiddelse af Stjkket bedes jeg
at telegraphere meddelingen jeg
byde for Det. —

Med venlig hilsen

Deres Overtidige hængsler

Vilhelm Løytved