

1905-03-18

AFSENDER

Carl Jacobsen

MODTAGER

Paula Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Napoli

Modtagersted:
København

DOKUMENTINDHOLD

Rejsebrev fra Napoli

TRANSSKRIFTION

Lørdag Aften

18-3-5

Min kjære Paula

Nu ere vi da komne til Neapel og have seet dette deilige Sted i den allerskjønneste Belysning.

Vesun puffer - som Mama sagde - hele Tiden; om Dagen en Skystøtte om Aftenen et Ildblink.

Det minder om Jehovah i Ørkenen, som ogsaa viste sig om Dagen i en Skystøtte og om Natten i en Ildsøile

Vi modtog da vi i morges kom hertil et Brev fra Grandmama. Hvis der er skrevet til os til Rom vil vi faa disse Breve paa Mandag. Vi stoppede nemlig ikke i Rom for at kunne være saameget længere i Florents og Siena.

Denne sidste By er en af de deiligste i Italien og jeg tænkte stadig paa Dig og ønskede at jeg maatte leve saalænge at vi to kunde see alt det skønne som findes deri sammen.

I morgen Søndag skulle vi i Theatret at see Mefistoteles en Opera som baade Helge og jeg holde uhyre meget af.

Paa Mandag tage vi til Pompeii; paa Tirsdag blive vi endnu i Neapel og paa Onsdag reise vi til Brindisi, ville paa Torsdag komme til Corfu, Phaiakernes Ø og paa Fredag til Athen.

Jeg haaber at Du har det godt og Alt staae vel til hjemme.

Det er navnlig om Dagen fuldstændig Sommervarme jeg maa tage mine tynde Sommerklæder paa, derimod har det været køligt om Natten.

Løvtræerne ere derfor endnu ikke grønne

Hils Bertha og Jensen

Din hengivne Papa

Kys mig [Paulas håndskrift]

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET



CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Sommer Torsdag skulle vi
i Theatret at see Høje-
stopelen en Opera som kaldes
Helge og jeg lodde adlyde
meget af.

Paa Mandag toge vi til
Pompeii; paa Tirsdag bliv
vi endnu i Neapel og
paa Onsdag reise vi til
Napoli, og paa Torsdag
komme til Capri, og
atrosser P. og paa Fredag
til Athen.

Jeg holder at Du skal
det godt og at alt skal
vel til Lykke.

Det er den første, og
Dagen fuldt udlyd Sommer-
varme - jeg var Høje men
tynde Sommer Høje var,
derimod kan det være hølief
en Vætte. Lov træne
en degen endnu ikke givne.

Hils Hele og Jensen.

Din høje og
Karl Jacobsen.

Kop mig.