

1887 før 9. august

AFSENDER

Carl Jacobsen

MODTAGER

Julius Løytved

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

København

Modtagersted:

Beirut

Arkivplacering:

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens
kopibøger bd. 3, feb. 1887 - juli 1890.

DOKUMENTINDHOLD

Carl Jacobsen fortæller, at han nu er kommet i kontakt med Wolfgang Helbig i Rom, der har skaffet ham en etruskisk sarkofag for 4000 fr.. Han fortæller endvidere om sønnen Erlands død.

TRANSSKRIFTION

Kjære Hr. Consul Løytved.

Tak for Deres venlige Brev af 27. Juli og Deres elskværdige Besørgelse af det sidste Palmyreniske Indkjøb samt for de 4 Terracotta tesseres.

Indlagt sender jeg fr. 5752

Jeg er naturligvis meget spændt paa Udfaldet med Marsyas-Sarcophagen; det ulykkelige Laag ligger her og venter.

For sig selv alene er det ikke interessant nok til Udstilling, og lægge det heelt til Side kan jeg ikke

bekvemme mig til.

Jeg er nu kommen i Correspondance med Professor Helbig i Rom, som allerede har skaffet mig flere superbe Stykker til meget moderate Priser.

F. Ex en stor og prægtig, meget sjælden, etrusk Sarcophag med Laag og Relieffer paa de 3 Sider.

4.000 francs.

I Sammenligning med de romerske Priser er den af mig for Marsyas Sarcophagen budte Priis saa høi, at jeg ikke kan

tro, at nogen Anden vil overbyde mig.

Heller ikke vil nogensinde nogen Europæer eller noget Musæum købe dette Stykke, uden leveret paa Skibet uden for Tyrkernes Rækkeevne.

Det foruroliger mig, at De ikke i Deres Brev nævner den jeg haaber snart, at det maa lykkes at erhverve den.

Vi have haft en deilig Sommer med megen Varme og godt Veir men nu er det allerede lidt efteraarsagtigt.

En Sorg har Vorherre beredet os ved at tage til sig vort yngste Barn Erland, 1½ Aar gammel. Det var en deilig Dreng, som jeg havde meget Haab til. Han døde af Lungebetændelse.

Nu maa vi glæde os ved at have haft ham og erindre ham og trøste os med, at Herrens Veie ere de rigtige.

Med venlig Hilsen til Deres kjære Frue og Dem selv er jeg Deres altid forbundne

og hengivne Carl Jacobsen.

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

13

En Løj har Verdens beredst
vid at tage til sig samt
gæst. Der er endelig på den
jaguel. Det var en del af
Drenge som jeg havde meget
Næst til. Men disse af Løjs
betændelse.

Men man er glade og ved at
have haft ham og erinde
ham og tænke og ved at
dansen Veris er de rige.

Med venlig Hilsen til
Deres huse Fru og Dem selv
er jeg Deres altid forbeholdne
og hengivne

Carl Jacobsen.

Høns N. Conrad Løjstend
Tak for Deres venlige Brev
af 27^{de} Juli; Deres elskede
dige Besvarelse af det
lidte Polynesiiske Land
samt for de 14 Taler i den
Løjstend sender jeg
fr. 5752.

Jeg er naturligvis meget
opnærværende på det ved
Mange. Løjstend i det
afgørende Løjstend
og andre. Men jeg selv elsker
en det ikke interesseret ved
det Udvalgte; jeg Løjstend
held til Løjstend som jeg ikke

betrosame mig til.

Jeg er en gammel - Corre-
spondent med Professor
Kellij - som, som allerede
har skrevet mig flere
sædvanlige Stykker til mig
med den Pris.

Jeg er en stor og groft, meget
sjalden etruskisk Skulptur,
med Læg og Reliefen på
de 3 Lister 4000 francs.

I Sammenligning med de
romerske Priser er den
af mig for et meget højt
stykke gamle Pris saa
højt at jeg ikke kan

tro et noget Arbejde vil
overbyde mig.

Kellij vil vil søges i de
noget europæer eller noget
Museum kjøbe dette
Stykke uden Levet på
Skiltet uden for Pythons
Kølleens.

Det forandrer mig et
de ikke i Jeres Øren
næsten den - jeg havde
sædet at det kan lykkes
at erhverve den.

Vi have hørt en del
Sammen med mig Værn
og godt Veir - som er det
allerede lidt efteraarslyst.