

1890-01-04

AFSENDER

Carl Jacobsen

MODTAGER

Ferdinand Meldahl

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Rigsarkivet.

DOKUMENTINDHOLD

Carl Jacobsen meddeler, at hans søn Alf er død. Han inviterer Meldahl ud for at se på sit hus sammen med murermester Beckmann.

TRANSSKRIFTION

Ny Carlsberg
Løverdag 4-1- 90

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Vor kjære Dreng døde i gaar Aftes.

Hjertelig Tak for deres venlige Brev.

Jeg modtager med stor Glæde Deres Tilbud at see paa mit Huus, og vil da opsætte at gjøre noget videre indtil De har sagt Deres Mening.

Hvis De vil bestemme en Dag, skal jeg være tilstede

og jeg har bedet min Murrmester Hr. Beckmann ogsaa at komme.

Vilde det mulig passe Dem paa Tirsdag d. 7^{de} saa kommer Beckmann her netop.

Det vilde være min Hustru og mig kjærest om De vilde spise Frokost med os. Vi spise Kl 12, men kunne selvfølgelig rette os ganske efter Dem.

Deres hengivne og forbundne

Carl Jacobsen

Carl Jacobsen

Ny Carl. brev
Lørdag 4-1-80.

Høer H. (Tatjana)

Meldahl

Vor kjære Drenge døde
i jaar Aften.

Kjærtelig Tak for Deres
venlige Brev.

Jeg var stager med stor
glæde Deres Tilbed
at see paa mit Hues,
og jeg vil da oprette at
gjøre noget Videre indtil
De har sagt Deres Mening.
Men de vil bestemmes en
Dag, men jeg var tilbede

Torsdag 13 Febr. 1880.

og jeg har bedet min
Mormoder H. Beckmann
gaa et komma.

Vil det det mulig gøre
Dem paa Tirsdag d. 7^{de}
kan komme Beckmann her
netop.

Det vilde være min
Mormoder og mig hjærest
om De vilde komme spise
Frokost med os. Vi spise
kl. 12, men kunne selvfølgelig
rette os ganske efter Dem

Deres hengiven og forbundne
Carl Jacobsen