

**1903-11-24**

**AFSENDER**

Carl Jacobsen

**MODTAGER**

Vilhelm Dahlerup

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

København

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Glyptotekets arkiv

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription

det kjærlige Brevet V. Dehlers  
Efter 2. Noget Tid ville et hest besked.  
Lyst mig <sup>de</sup> "Vinterdansen" som jeg alle  
kjægt Tageren for mig og der er da stuen  
en Ting faldet mig - Gænnen, som jeg ikke  
hviske hilst alle lyst den best min  
Tanke faldt for.

Det er det forbi den Hest, og  
Kjæleren under.

Det vil ikke see sig godt ud som det  
første Parke, som faldt som man  
lyst bygde.

Det er et stue lyst, som jeg see sig  
en Vinter, at man gænned i Hest.

Man seledes som det er der adskillig  
som jeg et som endy for den gamle Parke  
man stoppe og ad nogle Tæm.

Jo som jeg tænke desuden der man stude  
dette min Parke.

Jeg ved ikke om det er nødvendigt at have  
en Hyalder under Jorden; det forekommer mig  
at det vil være endyng.

Jeg vil dog, jeg ganskeledes skriftligt  
og jeg vil dog ligeledes, først at tænke den  
om, og derefter begynde en foredrag om  
den vil blive tale om Fællesskabet til  
denne del af den første Plan.

Derefter vil jeg tænke ikke tænkt nok  
om, hvilket der vil skulle være mest endyng

Drops.

Man vil ikke adskillige hvide Planter  
eller Stærker eller Mennsker om færdig  
Korn at gøre Drops med 100 Rye.

Oppe dette vil blive behandlet i Jantzen.  
Den kan blive vil min sidste at være  
Læggerne, og jeg vil dog vil Vest som  
at den bliver at Mønter.

Tænk om her om.

Deres troende  
Carl Jacobson

Ny Carlsberg,  
24. 11. 17.