

1886-12-29

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

Beirut

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Carlsberg Arkiv, Box id 000002607

DOKUMENTINDHOLD

Løytved glæder sig over, at C.J. er begyndt på opstillingen af den palmyrenske samling i Glyptoteket. I forbindelse med CJ's planlagte rejse anbefaler Løytved, at man besøger Mellemøsten i april eller maj.

TRANSSKRIFTION

Beyrout 29 Dec. 1886

Min Kjære Herr Jacobsen

Deres ærede Skrivelse af 10. d. M. har jeg modtaget, det glæder mig deri at see, at De har paabegynt at opstille den Palmyrinske Samling i Glyptotheket den vil vistnok blive interessandt, jeg glæder mig selv til at see den.

Clermont-Ganneau har i sit andet Hefte af "Receuil d'Archéologie Orientale" publiceret en stor Deel af Samlingen, jeg skal skrive efter Hefted og sende Dem det. Sagerne fra Damascus har jeg faaet, og skal saasnardt jeg faar dem ompakket, afsende dem.

Som jeg al[ ]erede meddelte i mit sidste Brev, har jeg ingen Kasse afsendt til den Kong. Antiksamling, er det en af de Kister, som jeg har afsendt, tilhøre

den Dem, dog derover syntes jeg maatte man snart blive klar, da det jo maa være en let sag at finde ud hvor Kassen kommer fra.- jeg har foruden et Par Hoveder, (hvoraf de besider lignende) kun skjænket disse til Herr d'Ehrenhoff, jeg har for længe siden lovet ham en buste, men har ingen enkelt kunde finde.- og jeg haaber De har den tiltro til mig at jeg ikke vil tilbyde nogen anden hvad jeg tror vil interessere Dem uden at først at meddele dem om fundet af saadanne Sager.

Jeg haaber De har forstaaet at Stykket fra Sidon er ikke hele Sarcophagen, men kun Forstykket, jeg er kommen over ens med Eierne for Francs 10.000 for begge Stykker

Det handler sig nu om at faa den inskibet, sker dette skal jeg strax telegraphere Dem, Betingelserne ere at jeg først Betaler naar Alt er ombord.

Det glæder mig at se at De og Fru Jacobsen vil besøge Orienten, og jeg Ønsker

Dem af Hjærtet et godt udbytte af denne Reise, men er Februar -Maaned en passende Aarstid, saavidt jeg ved kan De paa den Tid af Aaret finde Snee, i et hværdt tilfælde er det Kold og Regnerisk, saavel i Athen som i Constantinopel, selv Syrien og Palæstina vil jeg ikke raade nogen at

besøge i Februar og Marts.- Den bedste aarstid til at besøge Athen og Constantinopel er April og Mai, De vil best finde det Meyers Reisebücher "Der Orient, zweite Teil. Inhalt Palestina Syrien und Kleinasien Griechenland, Europäische Türkei.- som ogsaa angiver Klima Forholdene. Det vil neppe interessere Dem, et tørt Land hvor hverken Blomst eller Træ er udsprungen, (omendskjøndt denne Tid er den bedste for archeologiske Studier) Det nye udgravninger har ogsaa i Orienten sin Pragt.-

Jeg beklager ikke at kjende nogen i Athen, derimod i Constantinopel vil De finde vor Charge d'Affaires Herr d'Ehrenhoff, (tilmed Svensk og norsk Minister) og Herr Consul Schroeder, 1 Dragoman ved

det Kais. tydske Gesantskab kan vel glæde sig til at see Dem igjen, og vil gjøre sig Umage for at være Dem behjælpelig; jeg skal skrive til begge disse Herrer og meddele, at De kan ventes i Constantinopel.

Hos en Antikhandler i Constantinopel, Monsieur Ali-Shan, vil De finde et Hoved i Marmor med Hals, asiatisk Arbeide (Apollo) 0,38 Cm. høi, 0,24 Cm. bredt; han forlangte francs 600 for det, da min Tid var kort, og jeg fandt det for dyrt, købte jeg det ikke. - Maaske vil De, naar De seer det, ikke finde for meget.

Saavidt jeg ved, har Herr Dr. Mortmann. D. m. ogsaa nogle Sager, som han vil sælge, da han ikke var i Constantinopel under mit Ophold, saa jeg dem ikke. Men Consul Schroeder vil nok underrette Dem om Alt.

Den Tydske Gesandte Radowisch har ogsaa mange Skjønne Sager.

Med mange venlige Hilsner og hjærtelige Lykønskninger til Det Nye Aar til Dem og Fru Jacobsen fra min Hustru og mig selv.

Deres Ærbødige og hengivne Julius Løytved.

[på langs af papiret]

Af Danske finder De i Constantinopel Hr. F. Jørgensen Inspecteur. Ved det Østerrigske, Ung: Loyd, han og Familie ere særdeles forekommende

# CARL JACOBSENS BREVKARKIV

NY CARLSBERGFONDET

det Kongl. teol. Gesandtskab, har vel  
 glæde sig til at se dem i nær og vil jere  
 sig umage for at være dem behjælpelig. —  
 jeg skal skrive til begge disse Herrer  
 og meddele at de kan ventes i den  
 Konstantinopel. — Heres Antikhandler i  
 et Hoved & Hænder med Hals asiatiske Artikler  
 (Gros) 200. For heri vil jeg bedt, han forlangte  
 600 for det, <sup>men det var Kjøb</sup> det for  
 højt. Kjøbt jeg det ikke. — maaske vil  
 de naar de ser det ikke forde for meget. —  
 Saavidt jeg ved har Hr. O. Morkmann, Kms.  
 ogsaa nogle Sager som han vil sælge, da  
 jeg ikke var i Konstantinopel endes med  
 Ghedd saa jeg dem ikke. — den Consul  
 Schoreber vil nok underette dem om det.  
 den spæde Gesandt Adressisch har og  
 saa mange skjøne Sager. —  
 Med mange venlige Hilsener og hvalde  
 lige Lykønskninger til Bedst Kjært skal  
 det være af tre Jærbroer fra min  
 Hustru og mig selv. Dem til det jeg heng,  
 Vælsk  
 Villem Leydelt

Dejroot 29 Dec. 1836

Min Kjære Hver Jacobsen

Deres kære Brev af 10. d. okt. har  
 jeg modtaget, det glæder mig deri at se  
 at de har paabejget at opstille den  
 russiske Samling og flygtelighed den  
 vil vistnok blive indvæsendt. jeg glæder  
 mig selv til at se den. Oerment-Janssen  
 har i sit andet Heft af Asiatik Krets  
 et par Oriantale publiceret en del  
 af Samlingen, jeg skal skrive efter Heftet  
 og sende dem det. — Sagen fra Causes  
eur har jeg faaet, og skal saasnart jeg  
 gaar den omgækket afsende dem.  
 Som jeg allerede meddelte i mit sidste  
 Brev har jeg ingen Brev afsendt til  
 den Kongl. Antiksamling, se det en af  
 de Brev som jeg har afsendt, til dem

Af Brevet findes en i den Antiksamling af det Kongl. teol. Gesandtskab, som er indleveret i den Kongl. Bibliothek.

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

den dem, dog derefter optog jeg maatte  
mån omgående blive klar, da det jo maa  
være en led sag at finde ud heri. Kassen  
kommer fra - jeg har fundet et Par He-  
rskaber, (heraf de besidder lignende) Kun  
skjænktes disse til Hert. W. Ehrenhoff,  
jeg har forlange siden levet ham en buste  
men har ingen entv. fundt. -  
og jeg haaber de har den lidt til mig  
at jeg ikke vil liggende nogen anden  
hånd jeg tror vil interessere dem  
uden at først at meddele dem om  
landet af saadanne Sager. -  
Jeg haaber de har forstaaet at Stykket  
for Liden er ikke hele Sarcophagen, men  
kun Indskriftene, jeg er kommen over  
ens med Etienne de France <sup>de Paris</sup> 1700.  
Det handler sig nu om at gaa den is,  
stikket, hvor dette skal staa til.  
gennem dem, Det indseer jeg  
at jeg først betaler naar alt er om-  
bord. -  
Det glæder mig at se det de og Fru Jacobs-  
sen vil besøge Orienten, og jeg tænker

Om af Hjertet at gætt udbytte af denne  
Reise, men er Tobias-Maand en passere,  
de Partiel, saavel jeg ved dem de paa  
den Tid af Land funde Læs, i det hørd til,  
faldt i det Rigt og Regnerisk, saavel  
i Uthen som i Constantinopel, selv i Syria  
og Palestina vil jeg ikke raade nogen at  
besøge i Februar og Martz. - Den bedste  
Aarstid til at besøge Uthen og Constantinopel  
er April og Mai, de vil best funde det i  
Meyers Reisebueker. Der Orient, som i  
Tid, Arabien, Palæstina, Syrien and Kleinasi-  
en, Grækenland, Europæiske Tærker. -  
som ogsaa angaa Klima Forholdene -  
Det vil være interessere dem, at det Land  
hvor hører den Menst eller Fra er udpræget,  
(menskjendte denne Tid er den bedste for  
archæologiske Studier) det nye udpræget  
har ogsaa i Orienten en Pragt. -  
Jeg betragter ikke at Kunde høre i Partiel  
og Uthen, dermed i Constantinopel vil  
de finde en Charge d'Affaires Hert. Ehren-  
hoff, (tilmed fransk og norsk Minister) og  
Hert. Consul Schroeder, i Pragman og