

1888-08-01

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Beirut

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Glyptotekets arkiv. Korrespondance
vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-
1895

DOKUMENTINDHOLD

Løytved beder Carl Jacobsen snarest at meddele, om han har modtaget mumien fra Cairo. Han spørger endvidere om Carl Jacobsen han kan komme til Beirut den kommende vinter sammen med professorerne Scharling og Buhl, så de sammen kan foretage en rejse til Palmyra.

TRANSSKRIFTION

Beirut, 1. August 1888.

Min Kjære Herr Jacobsen.

Vil De have den Godhed med Omgaaende Post, at lade mig vide, om De har modtaget Mumien fra Cairo eller ei, da jeg saalænge ikke har hørt fra Dem og om dens Ankomst, er jeg bange for der er noget galt med Afsendelsen; jeg har endnu ikke betalt den, da det var Betingelsen først at betale, efter at De meddelte mig Ankomsten; men da dette skulde være for længe siden fordrer man hvært Øieblik Pengene, som jeg dog ikke kan betale, til jeg høre fra Dem. Jeg beder at Und-

skylde Ulejligheden, men jeg vilde gjerne have Sagen i Orden.

For nogen Tid siden sendte jeg et Par Bjørneunger hjem, for den Zoologiske Have, som jeg haaber er ankommen; for Det Ethnographiske Museum har jeg en net Samling af Sudanesiske Waaben, som jeg vil sende det, med det første.

Denne Vinter skal vi jo have den Glæde at see Professorerne Scharling og Buhl hos os, kan De ikke ogsaa komme, vi kunde da faa arrangeret et godt Partie for Udflugten til Palmyra og Hauran.-

Her er skrækkelig varmt denne Sommer.-

Med mange venlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen fra min Hustru og mig selv.

Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

15/8

medl om Reisen

[tilføjet]

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

stjælede Uledigheder, men jeg vilde
jæmme have sagen i Orden —

For nogen Tid siden sendte jeg
et Par Ordre til hys, for den
Løbskiste afse som jeg haaber en
auktionen, for den Ethnographiske
Musé har jeg en vel samling af
indianske Haaber som jeg vil
sende det, med det forst. —

Denne Kiste skal I se have den
Glæde at se Professor Charles
og Dukt hos os, Dan De ikke gaa
Kommen, I kunde se saa anstændigt
et godt Partier for Udflytten til
Palmyra og Haavau.

I en forskrækkelig ramme den
Sommer. —

Med mange Venlige Hilsener til
Dem og Fru Jacobsen, fra min Kiste
og sig selv. Deres Obedige og hengive

med den Respekt
1878
Vilhelm Løytved

Cairo 1 Aug. 1838

Min Kære H. Jacobsen

At de haas den Godhed med
Omgaaende Post, at lade mig vide
om de har modtaget Miniere fra
Cairo eller ei, da jeg saakunde ikke
har hørt fra Dem, og om der er
Kunsk er jeg bange for der er noget
gald med Opseendelsen, jeg har end
men ikke betalt Dem, da det var en
tingelsen først at betale efter at
de medbetale mig au Komster, men
da dette skulde være forlangt, seker
forde man hvad Udbetalt Pengene
som jeg dog ikke kan betale til
jeg hørte fra Dem, jeg beder at den