

1885-07-31

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

Konstantinopel

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Carlsberg arkiv. Familiearkivet F 14

Emneord:

Cedertræ

DOKUMENTINDHOLD

afventer transskription

CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

størrelserne bedes bestemt angives. —
Hvorlænge jeg endnu bliver her
er ubestemt, men jeg haaber snart
at komme bort, mine Døds tro
er i bedste Beskold i Gitterløk om
Jaa. Høje rejser de til Danmark for
at tilbringe Ferien. —

Vil Dees Restsbilser om D. Warlay
Røde Genistansattelse til en Rinde
ønsker jeg Dees mine oprigtige
Lykønskelser og jeg er overbevist om
at Gudsvelsigelser vil være med dette
Forsøget. —

Med hjertelig Adsoner til Dem
og Dees Hustru

Dees Venlige hengivne

Vilhelm Løftgaard

Løftgaard

31/85

7

C.M.

Constantinopel d. 31. Aug. 85
Hotel Imperial

Kære Hr. Jacobsen

Dees venlige Skrivelse, af T. d. m.
modtagelse vilde min tilbagekomst
fra Europa, det glæder mig at be-
rør tilfreds med Odelstræet, angaa-
ende Korset for Almind, beder jeg
Dem at tale med Dees Lærkelede
og lade ham sende mig en lille Tøj-
kiste, hvis ledet det Guds Røst.

Arbejdet, der bliver udført i Verusa,
hans er sidvranlig i Olivertie og ind-
kast med Rødmose, eller i Bøsserik
med andre Præsenter. — jeg skal nok
søge for at de træner alle anvendes
kommer fra de forskellige Helligsteder
der i Palestina. — (jeg tror at Guds Røst
hans vilde tage sig godt ud) skal Tøj-
kisten for Korset bedes ogsaa en
Lignende for postkammeret. ogsaa