

**1891-05-22**

**AFSENDER**

Laurits Tuxen

**MODTAGER**

Carl Jacobsen

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
Jerusalem

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
Glyptotekets Arkiv

Emneord:  
Rejsebrev

**DOKUMENTINDHOLD**

Tuxen aflægger en detaljeret og fin Rejseberetning fra Palæstina.

**TRANSSKRIFTION**

Jerusalem d. 22<sup>de</sup> Maj 1891

Kjære Hr Jacobsen!

Mit første Ophold i det hellige Land nærmer sig stærkt sin Afslutning, idet jeg utvivlsomt rejser fra Jaffa paa Torsdag i næste Uge, og inden den 11<sup>te</sup> Juni antager jeg at kunne være i Rebecq, hvor jeg i landlig Ro kan samle mine Indtryk. Jeg har længe villet skrive til Dem, da De har givet et saa væsentligt Stød til min Rejse, men paa den anden Side ønskede jeg at kunne meddele Dem noget positivt angaaende Billedet. De ved hvormange Kalamiteter et

saadant har at gennemgaa, selv under de gunstigste Forhold, og da saameget mere i disse Egne, saa jeg har været i stadig Tvivl om at naa et Resultat.

Vi begyndte med et 14 Dages Ophold i Jerusalem, men jeg maa tilstaa til liden Opbyggelse, hvortil bidrog en Feber, som jeg fik paa Halsen. Denne fortog sig meget skikkelig for til Dato ikke at komme igjen, men jeg fandt Intet i Jerusalem som inspirerede mig.

Saa rejste vi til Jericho og det døde Hav - kun for at gjøre en lille Tur - og dér bleve vi hængende indtil for to Dage siden. Jeg fandt Stedet ligesaa smukt som interessant hvad Natur saavelsom Folkeliv angaaer og en stor Rigdom paa maleriske Motiver.

Minder mangler det ikke paa i Jordandalen og et tropisk Klima bringer Alt til en prægtig Udfoldning.

Dér fandt jeg et Motiv, som jeg fik stor Lyst til at bryde en Landse med og som jeg arbejdede paa den hele Tid, hvorvidt det har været med Held tør jeg endnu ikke afgjøre; jeg maa se det under andre Forhold førend jeg kan dømme om det. De véd der er noget man paa Fransk kalder le Mont de la quarantaine, hvor Jesus fas[t]ede i 40 Dage, og paa hvis Top Djævlen ifølge Traditionen førte Jesus op for at friste ham. Bjerget er fuldt af Grotter, hvori der endnu findes Eneboere, og en Aften, jeg var derude, slog det mig at det kunde være interessant at fremstille Jesus forladende Bjerget efter Fristelsen eller om De vil efter den sidste Prøvelse af sig selv inden han begyndte at prædike for Folket.

Motivet forekommer mig interessant og indholdsrigt naar det støttes af Legendem, og det har bl.a. den Fordel ikke at have været gjort endnu

saavidt jeg véd, i det Mindste.

Foruden dette Arbejde har jeg naturligvis samlet en Del Materiale, særlig til et Billede af Hagar og Ismael som vandre ud i Ørkenen, men man støder paa næsten uovervindelige Vanskeligheder med Hensyn til Modeller. Aarstiden er nu saa langt fremskreden at jeg ikke denne Gang faaer Lejlighed til at se alle de minderige Steder her i Palæstina, men umuligt er det ikke at jeg søger at komme her igjen til næste Vinter; de sidste Dage af vort Ophold ville vi benytte til et Besøg i Bethlehem hvor vi endnu ikke have været.

Jeg haaber at De og Deres Frue saavelsom Deres Børn befinde Dem vel og beder Dem modtage min Hustrus og mine venligste Hilsner

Deres hengivne

L. Tuxen

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Legenen, og det har H. A. den Fortid  
ikke at have været gjort endnu særlig  
jeg ved, i det Mindste.

Foruden disse Arbejde har jeg naturligt  
også samlet en Del Materiale, særlig til  
et Billede af Hagar og Semai som  
vandre ud i Iskenen, men man støder  
paa næsten uovervindelige Vanskeligheder  
med Hensyn til Modellen. Aarsagen er  
at man saa langt frembræder at jeg ikke  
denne Gang faar Lejlighed til at se  
alle de mindelige Peder her i Palæstina,  
men om muligt er det ikke at jeg søger at  
komme her igennem til næste Forår, da  
sidste Gang af vort Ophold vidt vi her  
nyttede os et Besøg i Bethlehém hvor  
vi endnu ikke have været.

Jeg haaber at De og Dns Fru saavel som  
Dns Børn befinde Dem vel og beder  
Dem modtage mine hilsener og mine  
øverligste Hilsener.

Deres hengivne  
Carl Jacobsen.

Jerusalem d. 22<sup>de</sup> Maj 1891.

Kjære Hr. Jacobsen!

Med første Ophold i det  
hellige Land næmmer sig snart  
sin Afslutning idet jeg allerede  
rejser fra Jaffa paa Torsdag i næste  
Uge, og inden den 11<sup>de</sup> Juni antager  
jeg at kunne være i Rebergh, hvor jeg  
i Landet kan samle mine Indtægter.

Jeg har længe villet skrive til Dem,  
da De har givet et saa væsentligt  
Bidt til min Rejse, men paa den anden  
Side ønske jeg at kunne meddele Dem  
noget Positivt angaaende Billedet.  
De ved hvormange Kalamiteter der

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

saadant her at gjennemgaa, selv under  
de gunstigste Forhold, og de saameget  
mere i Vise Egn, saa jeg har vaeret i  
stadig Troie om at naa et Resultat.

Vi begyndte med et 14 Dages Ophold i  
Jerusalem, men jeg maatte til sidst  
Opbygge, hvorefter jeg tog en Fætur, som  
jeg fik paa Halsen. Denne betrag mig  
meget skikkeligt for det Vars ikke at  
komme igjen, men jeg fandt Talot i  
Jerusalem som inspirerede mig.

Saa rejste vi til Jericho og det Døde  
Kæm - kun for at gjøre en lille Tur -  
og der blev vi hengende indtil for to  
Dage siden. Jeg fandt Stedet ogsaa  
smukt som interessant hvad Natur  
saavel som Folket angaar og en stor  
Rigdom paa materielle Motiver.

Minder mangler det ikke paa i  
Jordanbalden og et tropisk Klima  
bringte alt til en pragtig Befindelse.

Der fandt jeg et Motiv, som jeg fik  
stor Lykke til at tegne en Lande med  
og som jeg arbejdede paa den hele Tid,  
hvorvilk det har vaeret med Held for  
jeg endnu ikke affjore, jeg maatte se det  
under andre Forhold fremad, jeg kan  
dømme om det. De véd der er noget  
man paa Frank kaldet le mont de la  
quarantaine, hvor Jesus færdig i 40  
Dage, og ~~der~~ paa hvis Top Spaalen  
ifølge Traditionen førte Jesus op for  
at friske ham. Bjergene er faldt af  
Gaatter, hvori der endnu findes Enchaure,  
og en Aften, jeg var derude, slog det  
mig at det kunde være interessant at  
fremstille Jesus forladende Bjergene efter  
Fiskelsen eller om de vil efter den  
sidste Prøvelse af sig selv inden han  
begyndte at prædike for Folket.

Motivet forekommer mig interessant  
og indholdsrigt naar det støttes af