

September ultimo

FAKTA

Dokumenttype:
Postkort

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Afsenderinfo (lakstempel, adresse
m.m.):
Ottilia Jacobsens brevkort med
monogram.

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek. Tuxens
papirer

Emneord:
sølvbrullup

DOKUMENTINDHOLD

Ottilia Jacobsen takker for opmærksomheden i anledning af Ottilia og Carl Jacobsens sølvbrullup 24/9 1899, og begræder samtidig Ursule de Baisieuxs død.

TRANSSKRIFTION

[fortsat fra s. 2 og på hovedet]

Tusind Hilsener fra Carl og Deres Ven O Jacobsen

Ny Carlsberg V.

Kære trofaste Ven!

Det var saare kærligt af Dem at sende saa venlige Linier til vor Festdag.
Tak derfor kære Tuxen.

De har Ret, naar De mener at vi holdt af hende, det gjorde vi, vi elsker nu
mindet om hende, vor lille elskede

Veninde. Ja kære Tuxen, De er rigtignok bleven sat paa Prøve, og den er
haard, og ubegribelig, men tro mig, Døden er ikke det værste. Af de
mange svære Tider som har gjæsted os, kan jeg med Sorg se tilbage paa
de Prøvelser af jordisk Præg; derimod med Savn, dyb, rystende,
overvældende, men uden Braad, ved mine Kæres Grave. Gud give Dem
Fred, det er det bedste jeg kan ønske Dem, det maa man have i sit Sind for
at leve.

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

af den 17de Junij 1848
Kjæreste
Kjære hofaate Kew! Det var
naar Kærtegen af den at sende
den vordige Linier til vor Fæsttag. Tak
derfor Kære Tuxen.
De har Ret, naar de mener at vi holdt
af hende, det gjorde vi, vi elsker nu
Mindet om hende, vor lille elskede.

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Veriinde. ja Kære Tuxen, De er rigtig
nok bleven sat paa Prøve, og
den er haard, og ubegribelig, men tro
mig, Døden er ikke det værste. Af
det mange svære Tider som har gjeet os,
Kun jeg med Sorg se tilbage paa de
Prøvelser af jordisk Præg; derimod med
Lid, dybt, rystende, overvældende, men
Tiden Bred, ved mine Kæres Grave. Gud
give Dem ^{det} Fred, er det bedste jeg Kun ønske
Dem, det maa man have i et Sind. for at leve.