

**1888-05-30**

**AFSENDER**

Julius Løytved

**MODTAGER**

Carl Jacobsen

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
Beirut

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
Glyptotekets arkiv. Korrespondance  
vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-  
1895

**DOKUMENTINDHOLD**

Løytved beklager, at der var ting, der ikke blev erhvervet, og at han ikke har mulighed for at komme og se Jacobsens samling.

**TRANSSKRIFTION**

Beirut, 30. Mai 1888.

Min Kjære Herr Jacobsen.

Hermed tillader jeg mig at sende Dem Hr. General Consul von Dumreichers Svar, angaaende Cleopatra Statuen; De vil deraf kunde Dømme, hvad De Ønsker udført i denne Sag.

Jeg har skrevet i Dag til Cairo, om Udførelsen vil blive tilladt; saasnart jeg faar Svar, skal jeg lade Dem det vide, skriftlig eller per Telegraph.

For at faa Sagen Ordnet og se om Stykket ogsaa er vært at købe, vilde det være nødvendig for mig at tage til Alexandria for et Par Dage - maaske gives det ogsaa billigere.

Det gjør mig ondt, at jeg ikke kunde købe de sidste Palmyrinske Sager.

Priesen var for høi; om de ere solte, ved jeg ikke, da jeg i de sidste Par Maaneder indet har hørt derom.

Deres Svar paa min Telegram, angaaende de Antike Guldsager har jeg modtaget.

Det gjør mig ondt, at saa Skjønne Sager ikke kommer hjem; Ørenringene - Alle meget store - vare fundt Udført, forestillende Amoretter, Tigerhoveder og Backushoveder med smaa Perler og Kjæder. De ere nu solte til Louvre.

Det gjør mig Ondt ikke at kunde besøge Hjemmet dette Aar og se Alle de Skjønne Sager, De har samlet.

Med mange venlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen fra min Hustru og mig selv,

Deres Ærbødige og hengivne

Julius Løytved.

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Minus var for høi, om de ene søgte  
med sig i alle, da jeg i de sidste Part  
Maanedes isødel har høit daaom.

Deres Brev paa mine Telegrams angaaende  
de danske Guldsaer har jeg modtaget  
Det gjør mig ondt at saa skjønne saer  
i alle Kønnes hjerne, Gaarigjæve alle saer  
store, rare fundt tilfæld, forsollede  
kønsette, Tøjer-kønsette og Bækkuskønsette  
med smaa Tøjer og Bækk, de ere nu sølte  
til Løvere.

Det gjør mig ondt i alle ad Kønsette, der  
offentligt dette Brev og se alle de skjønne  
saer de har daaom.

Med mange venlige Hilsener til Dem  
og Fru Jacobsens paa mine Hilsener og  
mig selv,

Deres Betjente og Hengjæmme

Julius Lyngsted

Copenha'gen 30 Mai. 1888

Min kjære Hr. Jacobsen

Herved tillader jeg mig at sende  
Dem Hr. General Consul i Danneberg  
Brev, angaaende Plejpræst Statuen, de  
ist deraf Kønsette Lønne med de Guld  
udfald i denne Sag, jeg har skrevet  
til Dem, om Udførelsen vil blive til,  
Løst, saasom jeg paa Brev skal jeg  
Dem det vide, skriftlig eller paa  
Telegraph. For al paa saer Ord  
og se om stikket  
og saa se saer ad Brev, vilde det  
være nødvendigt for mig at tage  
til alle saer. For al paa saer  
Brev.

Det gjør mig ondt at jeg i alle  
Kønsette de sidste Palmesøndag saer