

1888-06-09

AFSENDER

Carl Jacobsen

MODTAGER

Vilhelm Dahlerup

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Glyptotekets arkiv

Emneord:
Sankt Olai Kirke

DOKUMENTINDHOLD

Carl Jacobsen besvarer et udkast til dekoration af en fanedug, samtidig opfordrer han Dahlerup til at tegne et spir til Sankt Olai Kirke i Helsingør.

TRANSSKRIFTION

9-6-88

Kjære Hr. Prof. Dahlerup

Tak for Skizzen til Fanen. Jeg indrømmer at "Statua del Adorante" kan have sine Ulemper - navnlig paa Grund af dens Nøgenhed.

Men Porten tilfredsstill mig heller ikke. Den er mig for massiv som Decoration paa en Fanedug.

Hvis vi havde en Rafael vilde jeg lade ham tegne en hvid Engel bedende og derunder sætte ora et labora. Bloch og Jerndorff ?

[utydeligt ord]

Man kunde ogsaa nøies med at sætte [tegning af svastika] i Midten af Dugen med en riig Arabesk uden om, dette var dog bedre til Bagsiden.

Men lad os tænke derpaa maaske faar vi flere Ideer.

Disse Linier have en anden Hensigt.

Kirkeinspectionen for Sct Olai Kirke (Hovedkirken) i Helsingør har henvendt sig til mig for at faa et Spiir

paa Kirken.

Jeg har svaret at jeg vil give dem 2 Kroner for hver ti Øl jeg sælger i Helsingør.

Dette er for Tiden næsten Intet men er dog altid et Grundlag.

Jeg har endvidere svaret at Kirkeinspectionen skulde formaa Architecter til at fremsende løse Skizzer til Spiret og at disse ikke behøvedes at honoreres. Iblandt

disse Skizzer kunde man saa vælge de bedste og indbyde de paagjældende Architecter til Concurrence.

Concurrencearbejderne skulde honoreres undtagen det som blev antaget til Udførelse.

Jeg holder paa at Spiret skal være saa skjønt som mulig og maa opføres af Træ tækket med Kobber i Chr. IV Stiil eller en maaske endnu ædlere Renaissance Stiil.

De er Mand for at gjøre noget smukt der !

Deres hengivne

Carl Jacobsen

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

9-6-88

Kære H. v. J. Jørgensen
Jeg fik H. v. J. Jørgensen
Jeg er indkommen at H. v. J. Jørgensen
H. v. J. Jørgensen har læst sine
Udvalgte - nemlig, som Grund
af den Nøjagtighed.
H. v. J. Jørgensen vilde gerne
og heller ikke. Jeg er
og for mig selv som Disci-
plinær og en Torsdag.
Hvis vi havde en Refus
ville jeg have dem
Til og en sandt Brev
af H. v. J. Jørgensen
ville jeg at Læse
H. v. J. Jørgensen
Læse dem

13
H. v. J. Jørgensen
med et sæt 5.
H. v. J. Jørgensen
en rigtig Arbejdsskild
en, dette var dog ikke
H. v. J. Jørgensen.

H. v. J. Jørgensen
måske gøre en flæk
H. v. J. Jørgensen

H. v. J. Jørgensen
anden H. v. J. Jørgensen.

H. v. J. Jørgensen
H. v. J. Jørgensen (H. v. J. Jørgensen
han) - H. v. J. Jørgensen
kommer mig til mig
for et par at Læse

23
Dear mother
I received your letter
of the 17th. I was
glad to hear from
you and all the family
and that you were
all well. I am
well at present and
hope these few lines
will find you all the
same. I have not
heard from you
for some time.
I hope you are
all well and
that you are
enjoying your
trip. I have
not time to write
more at present.
I will write again
when I have
more news.
I love you all
and hope to see
you soon.
Your affectionate
son,
Carl Jacob
18th Nov 1871