

1889-12-14

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Konstantinopel

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Glyptotekets arkiv. Korrespondance
vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-
1895

DOKUMENTINDHOLD

Løytved efterspørger et telegram, og må desværre meddele Carl at forhandlingerne om de tre hoveder ikke er lykkedes for den foreslåede pris. Men han vil opsøge ejeren af det Byzantinske hovede, og byde på det.

TRANSSKRIFTION

Constantinopel 14 December 1889
Hotel Impérial

Min Kjære Hr Jacobsen

Deres venlige Breve af 4. og 9. d. M. har jeg modtaget, derimod ingen Telegram. Det har ikke været mig muligt at komme overens med Eierne for de 3 Hoveder for fr: 1500, eller for N. 2 alene for 700, og da det syntes de heller ikke brød Dem videre om Stykkerne, har Eierne taget Stykkerne tilbage; maaske betænker de dem og kommer tilbage. - Det gjør mig for Resten ondt, at jeg ikke kunde komme Overens, da Stykker N° 1 og 2 virkelig ere nette Stykker (Photographierne vare daarlige.) isærdeles er N° 1 et interessandt Stykke.

Prof. Furtwängler fra museet i Berlin var her, han syntes ogsaa godt om det. Det forekommer mig at det er Skade at De ikke faar Dem. - Skulde De Ønske at byde noget meere for Stykkerne, og uden N° 3, beder jeg at telegraphere mig.

Jeg skal imorgen opsøge Eieren af det Byzantinske Hoved, jeg syntes ogsaa, at 500 fr. er godt betalt for det, jeg skal gjøre hvad jeg kan for at faa det.

Endnu sider jeg her, er det ikke skrækkelig, Gud ved hvorledes min Mission vil ende. Jeg troer neppe at Komme til nogen Resultat. Ogsaa her er det koldt og Ubehageligt, for et Par Dage siden havde vi ogsaa Snee. - Jeg føler Kulden meget, da vi i Beyrout aldrig har det saa kold som her. -

Prof. Scharling skal have skrevet noget om vor Tour til Haurau, er det vel interessandt?

Med mange venlige Hilsner til Dem og Fru Jacobsen.

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Constantinopel 14 Decr 1889

Hôtel Impérial

Min Kjære Hr Jacobson

Deus venlige Brev af 4 og 9. d M
har jeg modtaget, detsmod ingen
telegram; Det har ikke været mig
muligt at komme overens med
Gæerne for den 3. Hoveds for 1500,
eller for N: 2 alene for 700, og da det
synes de heller ikke brød den sidste
om Stipendium, har Gæerne taget Stipendium
tilbage; Maa ske betænkes de dem og
kommer tilbage. - Det gør mig forresten
nærlig at jeg ikke kunde komme overens
da Stipendium N: 1 og 2, virkelig ene nette
Stipendium (Photographierne var daarlige)
især dees er N: 1, et interessant Stipendium
Prof. Furdwangler fra Muenchen i Berlin
var her, han syntes ogsaa godt om det,

Det fretkommer mig at det er skæde at
de ikke faar dem, - skulde de ganske
ad byde noget mere for Stipendium, og
uden 200, beder jeg at telegraphen sig.

Jeg skal imorgen opsige Gæerne af det
Oprettelses Hoved, jeg syntes ogsaa
at 500 kr. er godt betalt for det, jeg
skal gjøre hvad jeg kan for at faa det.

Endnu sidder jeg her, og det ikke skæde
lij, Gud ved hvortænder min Mission vil end
jeg tror neppe at komme til noget resultat.

Gæerne her er det kaldt og ubehagelig
fuld at for dem sidder havde 6 og 7 d. -
jeg faar Kalden meget, da Vi i Begreb
aldrig har det saa kaldt som her. -

Prof. Scharhin skal have skrevet noget
om vor tour til Haavnes, og det vil interese
samt ? -

Med mange venlige Hilsener til deus
og Fru Jacobson,

Deus Arbejdige y hengiven

Vilhelm Lyftgaard