

# 1883-10-01

**AFSENDER**

Laurits Tuxen

**MODTAGER**

Carl Jacobsen

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
Fredensborg

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
Glyptotekets Arkiv

**DOKUMENTINDHOLD**

Tuxen takker Carl Jacobsen for dennes andel i, at han nu skal male kongefamilien i Fredensborg. Han er klar til at gå i gang med billedet af Ingeborg Normann (Ottillas søster).

**TRANSSKRIFTION**

Fredensborg d: 1<sup>ste</sup> Octobr. 1883

Kjære Hr Jacobsen!

Da jeg antager at De nu er kommen hjem fra Deres Udenlandsrejse, vil jeg skrive Dem til, dels for at takke Dem for den Andel, De har i det interessante Arbejde, det er blevet mig overdraget at udføre, og dels for at tale om Deres Svigerindes Portrait.

Desværre bliver det jo end ydermere forsinket nu, da jeg er nødt til at opholde mig her i Fredensborg saalænge de kejserlige og kongelige Gjæster ere her. Saasnart jeg kommer tilbage vil jeg gaa igang med det, saafremt fru Normann er disponeret til at sidde. Et andet større Arbejde, et Loft til Frederiksborg, som jeg har forpligtet mig til at gjøre færdigt inden Nytaar, venter mig ligeledes, saa jeg har nok at tage vare [på], som de ser.

Da jeg kom fra Norge, gjorde jeg en fornøjelig lille Tur ned gjennem Holland og Belgien til Paris, hvor der imidlertid kun blev mig levnet én Dag til at se Udstillingen, idet et Telegram kaldte mig hjem over Hals og Hoved.

Man trænger jo til en Gang imellem at tage sig en dukkert i Udlandets Kunst.

I Haab om at De og Deres Hustru befinde Dem vel, beder jeg Dem modtage de bedste Hilsner til Dem og Normanns fra Deres hengivne L. Tuxen

CARL  
JACOBSENS  
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Frederiksberg d. 1<sup>de</sup> Octbr. 1883.

Kjære Hr. Jacobsen!

Da jeg antager, at De nu  
er kommen hjem fra Tunes Uden-  
landsrejse, vil jeg skrive Dem  
til, dels for at takke Dem for  
den Andel, De har i det interessante  
Antikje, det er blevet mig overdrag-  
et at udføre, og dels for at  
tale om Tunes Prinsindes Portræt.  
Desværre bliver det jo end yder-  
mere forsinket nu, da jeg er

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

gennem Holland og Belgien til Paris, hvor der imidlertid  
såd kun blev mig lovnet én Dag til at se Udstillingen,  
idet et Telegram holdte mig hjemme over Halv Nattet.  
Man hævder jo til en Gang imellem at her sig en  
Dukket i Ulands Kædet.  
I Raad om at se og Jens Nubens befandt den med  
hvor jeg den medtage de bedste Billeder til den af  
Normannus fra Jens Karsins  
medt til at afholde mig her i  
Fredensborg saalange de kejserlige  
og kongelige Gæster ere her.  
Paaskest jeg kommer tilbage vil  
jeg gaa i Gang med det, saafremt  
Fra Normannus er disponeret til  
at sidde. Et andet større Arbejde  
et Loft til Frederiksborg, som jeg  
har forpligtet mig til at gjøre  
ferdigt inden Nyeaar, ønsker mig  
ligeledes, saa jeg her nok at høre  
vare, som De ser.  
Da jeg kom fra Norge gjorde  
jeg en fornøjelig lille Tur ned