

1886-05-15

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Port Said

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Glyptotekets arkiv. Korrespondance
vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-
1895

DOKUMENTINDHOLD

Løytved fortæller, at han er på vej til Europa. Han skal bl.a. til Aix les Bains og Strasbourg for at besøge prof. Euting. Han er ikke sikker på, at han kommer til Danmark. Han har med møjje og besvær fået afskibet 28 kasser med buster til CJ. Mumien er stadig ikke afsendt.

TRANSSKRIFTION

Port Said, om Board
Messagerie Maritime, S. S.
"La Bourdonnais"
May 15. 1886

Min Kjære Herr Jacobsen.

I Forgaars Aftes forlod jeg Atter Beirut for en lille Tour til Europa; denne Gang bliver Aix les Bains i det sydlige Frankrig mit første Ophold Sted, senere haaber jeg at besøge Sweitz, gjøre en Rhintour (besøge Profes. Euting i Strassburg) da til Paris og London, derfra vil jeg besøge mine Dreng paa Veien til Berlin, og derfra over Wien og Triest tilbage igjen til Syrien. Om jeg kommer Hjem er endnu ikke ganske Bestemt, hvormeget det end skulde glæde mig at see Dem og Deres Ærede Familie, jeg maa see, naar jeg kommer til

Berlin.-

Endelig har jeg faaet de 28 Kister med de Palmyrinske Buster etc. afsendt; ikke uden Møje og Omkostninger. Mumien er endnu ikke borte, men jeg haaber, den kommer Afsted med det første.

De vil ind[t]et have imod, at jeg har kjøbt de Stykker fra Tripolis, jeg skrev om sidste Aar, da jeg finder dem Skjønne og Interessante, som Photographierne viser. - For Francs 950 (Begge). Dertil har jeg kjøbt i Beirut et Par interessante Stykker _fuldstændig forskellig fra dem de haver. For Francs 450.-

Det er muligt, at Stykker fra Tripolis bliver Dem tilsendt med det første. Busterne og Hoved fra Beirut først, naar jeg kommer tilbage.

I Haabet om at see et Par Ord fra Dem i Aix les Bains (Poste restante) forbliver jeg med mange venlige Hilsner til Dem, Deres Frue og Børn

Deres Ærbødige og hengivne
Julius Løytved.

meldt om Reisen

[tilføjet med anden skrift]

Hort Sæd. om Board
Messagerie Maritime S. P.
"La Poutoumaie"
May 15. 1886

Min Kjære Herr Jacobsen

Sforjaars Aftes forlod jeg Aften
Reisut for en lille Tour til Sus-
sopas, denne Gang bliver Aften
Dains, det sydlige Frankrig
mit første ophold Sted, senere
haaber jeg at besøge Smetz, fjere
en Rhintous, (besøge Prof. Cutus
i Strasbourg) da til Paris og London,
derfra vill jeg besøge mine Dreng
paa Veien til Berlin og derfra
over Wien og Triest tilbage igjen
til Syrien. — Om jeg kommer
Hjem er endnu ikke ganske
Bestemt, hvormeget det end
skulde glæde mig at see De
og Deres Onkel Familie, jeg
maa see naar jeg kommer til

CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

til Berlin. —

Endelig har jeg faaet de 28 Rote
med de Palmeyrinske Quarters og
afsendt, ikke uden mis og om-
kostninger, Munnien, endnu
ikke borte men jeg haaber den
kommer offtid med det første
de vil indet have end at jeg har
kjøbt de stykker fra Tripolis
jeg skree om sidste Gaa, da jeg
findes den skjønne og interessante
som Theographiens Bøger. — for
Francs 950 (Nys) dertil har jeg
kjøbt i Besoud et Par inders,
saa de i det fulde laad sig ful-
skellig fra den de have. ful-
præses 450. — Det er muligt
at Stykker fra Tripolis bliver den
tilsendt med det første, Resten
og Hvedspalderne først naar jeg
kommer tilbage. — I Haab
om at see et Par Ord fra den
i Air les Bains. (Poste restante)

forbliver jeg med mange venlige
Hilsener til den, den Fru og
den

den Antidyp og herjone

Ulcus Løftved

med om Reisen