

1902-05-06

AFSENDER

Carl Jacobsen

MODTAGER

Ottilia Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Napoli

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens
breve til Ottilia Jacobsen

TRANSSKRIFTION

Tirsdag Morgen 6-5-2

Min darling Ottilia

Indlagte Brev bedes Du sende til min Moder; for at jeg ikke skal skrive det samme een Gang til maa Du gjerne læse det.

Tak for Dit Brevkort af 1 ste Mai - det var jo et Svar paa mit Brev til Dig som glædede mig usigeligt.

Vi tænke stadig paa Dig og drikke Din Skaal ved Middagsbordet.

Ikke hver Dag - men dog meget hyppigt. Vesuv har dog været saa elskværdig

s. 2

at vise sit røde Øie paa Toppen af Krateret et Par Aftener.

Vi befinde os begge stadig fuldkommen vel.

Jeg længes nu stærkt efter at komme hjem. Jeg troede da jeg reiste hjemme fra at jeg skulde have godt af nogle Dages Hviletid paa Capri ell.

Lign. Men det er saa langt fra - tvertimod - jeg er snarere træt af denne Hvile.

Hils Børnene; Bedstemoder og Jensen

Din hengivne

Carolus

1000 Kys

Tuesday 6-5-2
Morgen

Min darling, Ottilie
In Højt Åren tiden Du
sæde til min Moder;
for at jeg ikke skal skrive
det som en Jong
til nu Du spørre
hvor det.

Til for det Næsteste
af 1^{te} Ma. - det var jo
at Læreren med Åren
til Dig som glædede mig
meget.

Vi tænke at du som
Dig y derhinde Din Skand
med Middagsbødet.
Alle hver Dag - nu dog meget
hyggeligt. Verser kan dog
være saa elskværdig,

at vi se mit røde Fie
paa Toppen af Krateret
at Paa Aftenen.

Vi befinde os blye stadig
faldkomme vel.

Jeg længe nu ventet
efter at komme hjem.
Jeg troede da jeg se
hjemme for at jeg skulde
se just et nogle Dage
Killede paa Capri
ell. Lige. Men det er
nu langt for - tventi. D.
jeg er mere trist af dem
Killede.

Kilde Nørre, Redt.
neder i Jern.

Den høje
Caroline

1000 Rys