

1883-05-31

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Tyrus

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Carlsberg Arkiv, Box id 000002607

DOKUMENTINDHOLD

Løytved har købt persiske tæpper til CJ og fortæller samtidig, at han har købt en byggegrund til en evangelisk skole. Han vil gerne opkalde en af skolestuerne efter CJ, Otilia eller deres børn, hvis CJ vil støtte projektet.

TRANSSKRIFTION

British Syrian Schools

Tyrus 31. Mai 1883

Kjære Herr Jacobsen.

Under et ophold i Damascus mitte April var jeg saa heldig at finde et Par Persiske Tæpper for Dem, de ere bleven afsendte fra Beirouth for omtrent 3 Uger siden over Liverpool med det engelske S.S. "Ararat" og jeg haaber at De snart vil modtage Dem. Jeg haver betalt francs 560 for begge og 5 francs Fragt til Beyrouth Total francs 565. - det skulde være mig en Glæde at høre at De er tilfreds med dem.

Forøieblikket er jeg her i det gamle Tyrus hvor jeg nu haver kjøbt et stykke Grund og vil bygge en Skole, som vill have rum for en Dreng og Pigeskole og Blindeskole.

Det vil være den første Evageliske Skole bygget i denne interessante By.

Det var længe min Bestræbelse at opføre et Huus for disse Skoler men det var ikke saa let at finde Midlerne dertil, dog haver jeg nu med Guds Hjælp samlet noget over £ 1000, jeg bruger vel endnu henved £ 600 men denne Sum haaber jeg til Gud ogsaa kommer saa at jeg til Vinteren vilde kunde have alt complet.- Taknemmelig vilde jeg være Dem dersom De vilde yde lidt Hjælp og interessere Dem for De stakkels Børn i Tyrus som saa nødvendig bruger disse Skoler, det vilde være mig en Glæde at give en af Stuerne Deres Hustrues eller et Deres Børns Navn - Undskyld den Frihed jeg tager mig, men Deres store Velgjørenhed for vort kjære Fædreland giver mig Modet til at bede for det Land hvorfra Lyset og vor Frelse er kommet.-

Sidste Fredags Nat døde i Damascus Abdul Kader, han havde en storartet Begravelse.-

Det begynder allerede at blive meget varmt, jeg befrygter at vi skal have en megen hed Sommer.

Med mange venlige Hilsner til Dem, Deres Frue og Børn, forbliver jeg med Høiagtelse

Deres ærbødige og hengivne

Julius Løytved

CARL
JACOBSENS
BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

British Syrian Schools.
Syria St. Mai 1883.

Kjære Fru Jacobsen.

Under et ophold i Damas-
cus midt i April var jeg saa heldig
at finde et Par kristne
Kjæper fra Dem, de ere bleven af-
sente fra Beyrouth for omkring 13
Uger siden over Liverpool med
Det Engelske S.S. "Ararat" og jeg
haaber at De snart vil se dem
der. Jeg haaver betalt frans. 500 fr.
vege af 5 frans frugtfuld Beyrouth
Total frans 565. det skulde vare
mig en glæde at høre at De er til-
freds med dem.

Forsikkelig er jeg her i det
gamle Syrus hvor jeg nu haaver Kaldet
til et lykkeligt Gaarnd og vil bygge et
Skole, som vill haare rum for en
Drange af Børskole og Blindedkole.
Det vil være den første Evangeliske
Skole bygget i denne interessante By.

CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Det var længe min Bestenbelæst at
opgive et Hues for disse 5 Røder
men det var i Kbh. saa let at finde
Midlerne dertil, Dog harer jeg nu
med Guds Hjelp samlet noget
over 20000, jeg bruger vel endnu
herved 2000 men denne Sum
haaber jeg til Gud ogsaa Kommer
saa at jeg til Vintars vilde Kunde
have alt complet. - Vakkemiljø vilde
jeg vare den dersom De vilde gide
Gode Hjelp og interessere Dem for
de 5 Røder Dens i Syrus som saa
uoverensetlig bruger disse 5 Røder
vare mig en Gæde at gine en af
Stærke Dens Hustrus ellet et af
Dens Døtre Naar - Unstkyld den Fri
hed jeg tager mig, men Dens etear
Kjærlighed for rest Dens Tænkemænd
giver mig Modet til at bede for det
Land hvoefra Lyset og vor Frelse er
Kommen. -

Sidste Fredags hak deede i Saues
ans Abdul Kabbel, han havde et
Storartig Angrebelse. -

Det begrundes alleende at blive
meget Naemt, jeg befrøjtes at

vi 5 Røder have en mejer ked Semmer

Med mange venlige Hilsener til den
den Fru og Børn, forbliver jeg

Med kjerlighed

Den Obedig og hengiven

Vilhelm Røstved