

**1930-03-29**

**AFSENDER**

Frederik Poulsen

**MODTAGER**

Helge Jacobsen

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

København

Modtagersted:

Berlin

Arkivplacering:

Ny Carlsbergfondet Arkiv

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription

D. 29 Marts 1930.

DANTES PLADS 32,  
KØBENHAVN V.



Kære Direktør Jacobsen!

By man begynde med et stort Glædes  
suk: dette har været mit Livs skønneste  
ogste Rejse. Rejset har lige fra Nord-  
siden og her til Spaniens Sydlyst været  
fabelagtig dejligt, kun i Nordenden  
af den hollandske Bucht havde  
vi lidt Løjagt, men dansede os fri af  
dens følger paa det sønne Skitstykke. Enders  
stille Sø og stjernde Varme, Sommer  
allerede paa Fjorden af Bordeaux og  
her i hadig en sød og varme, at

vi har Solsejlet gys. Men ikke alene  
sandelig har jeg haft godt af Fortæ-  
ningen godt tryk og svensk Selskab,  
men dog har jeg faaet brugt med  
alle Vinterens Flarer: haade have  
besvar og Forhølelser. Jeg ha-  
et helt lille Apotek med, men har  
ikke rørt en Fille og Jaler om 20  
Star gys.

Om Opførelserne i Fortælling og til-  
dels her i Læse og de kunne læse  
i en Brev i Politiken. I Anseet har  
opdagede jeg et meget interessant  
romersk republikansk Fortælling<sup>hoved</sup>,  
der imidlertid var helt umuligt  
at sætte de Fortællinger. Der var





DANTES PLADS 20,  
KØBENHAVN V

II

Stor Rådslægning, en fotograf  
blev tilhædet, og det blev  
vedtaget at købe Stuedet  
for sin værdige Fædestat og foto-  
gierpe det fra alle 4 Sider. En møde  
ligger sendes der til Glyptoteket fra  
en fotograf her 4 fotografier, hvert  
i to Eksemplarer. Det hele kostede  
40 Posetas, 17 Kræer, som jeg har be-  
talt og ved Kunstneren gerne vil  
have tilfunderet. Der er ingen Tvivl  
om, at fotografien, der var vedlig  
som en Brønd af Spanien, vil give  
vi Bedste. Og den Glets Foto er her  
paa sikre som engelske Genstemen. I  
Dag talte jeg for første Gang Here

Tinner Spansk, i det Museumsdirektøren  
med hele tre Væner baretter afjære  
mig en Visit ombord. Spanske Jester  
mig udmærket, men disse Andalusiere  
taler saa rivende hurtigt, at jeg  
hvert øjeblik gispede saa højt  
an lempelige tart.

Således har jeg set et Folk med  
saa ungeblede og elskelige Kvinder.  
Handjollene er ikke mere saa storsindede  
med dem. Der er mine J. og i dag for  
Visit her ombord saa deilige, at de  
vilde jule med af Høden ved Lyset.

I Hvergen gaar jeg fra Borde i  
Malergi og begynder med god Appetit  
at æde mig gennem Landet. Hils den  
gode Besandst, at jeg er betoret. og hils  
alle i Skuff og lad dem høre dette Brev,  
der er det. Venligt Frederik Poulsen