

**1913-04-27**

**AFSENDER**

Carl Jacobsen

**MODTAGER**

Paula Jacobsen

**FAKTA**

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Generel kommentar:  
Rentzmans gave er bl.a. omtalt i  
Berlingske politiske og Avertisements-  
Tidende 10.april 1913

Afsendersted:  
Algier

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
Glyptotekets arkiv.

**DOKUMENTINDHOLD**

CJ skriver fra Algier om sin rejse. Han glæder sig til at komme hjem og lave noget nyttigt. Han harmes over at departementschef Rentzmann vil give 300.000 til opførelsen af en bygning ved siden af Nikolaj tårn. CJ glæder sig til at dø "danskerne er en væmmelig Befolkning at leve med".

**TRANSSKRIFTION**

Algier

Søndag Aften

27-4-13

Min Darling Paula

Det var dog et deiligt Brev som jeg fik i dag. At Du er saa rask og glad og at Alt staar vel til!

Synes Du ikke, at Du skulle bede Heiberg til Middagen, han hører jo i en sjælden Grad til Huset. Jeg tænker ogsaa paa Johannes Steenstrup, han har altid vist Dig Venlighed

Jeg haaber at være tilbage paa Carlsberg Tirsdag d 6 - men der kan jo let komme noget i Veien.

Reisen har stadig været særdeles vellykket og navnlig var for mig Opholdet i Timgad af største Interesse.

Imorgen skal vi til Charchell det gamle Cæsarea Kongen Jubas Hovedstad og dermed er det saa slut.

Paa Tirsdag seile vi, om Gud vil, herfra til Marseille og skulle komme til Paris paa Torsdag. Mandag Form reiser jeg fra Paris hjem

Jeg længes unægtelig efter at komme hjem og bestille noget Nyttigt; thi dette

her kan være meget fornøieligt, men til synderlig Nytte er det ikke.

Hvor det er haabløst hjemme! Endelig er der en Borger som vil offre 300.000 Kr til Andet end til hvad der kan omsættes i Spise, Drikke og Husleie, og saa vil han bruge det til at ødelægge det eneste Sted i Byen hvor vi kunne faa en grøn Plet at færdes paa. Og folk er ligeglade. En saa colossal Mangel paa Syn for Byens Skjønhed kan dog kun præsteres af Danske.

Det er en væmmelig Befolkning at leve sammen med - jeg er glad over at jeg snart skal dø, blot jeg kunde komme saa let ud af Verden som Bissen, det var virkelig Misundelsesværdigt.

"Vel Død er Hovedsagen"

**CARL  
JACOBSENS  
BREVARKIV**

NY CARLSBERGFONDET

Lev nu vel, Du har Livet for Dig, gid det maa blive lyst og indholdsrigt!

Hils Brinck Ingrid Svava

Venlig Hilsen og Kys til Dig selv

Din hengivne

Papa