

1896-03-26

AFSENDER

Helge Jacobsen

MODTAGER

Theodora Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
København

Modtagersted:  
Paris

Arkivplacering:  
Carlsberg Arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Helge skriver om selskabslivet på Ny Carlsberg. Han beder Theodora tage billeder med hjem fra Paris og er lidt misundelig over, at hun også skal til Rom.

TRANSSKRIFTION

26/3 Anno Domini 1896

Alt vel [på hovedet]

Kjære Theodora!

Du ved maaske ikke at vi har haft mange Selskaber i denne Tid i Morgen Mamas Fødselsdag skal vi have Selskab, hvor Pastor Ussing skal med og Carl Hall, jeg glæder mig meget dertil. Vi skal alligevel ikke til Berlin, da Papa siger, at Museerne ikke er aabne, det er meget sørgeligt; jeg haaber i Paaskeferien at du vil spille lidt Tennis saa du ikke alene er og bliver dyktig i Spil men ogsaa bliver det i Tennis

Fru Fenger har faaet en (lil) lille Dreng og Papa skal staa Fadder. Anna Stupige er for længe siden gift og har det godt, og Frederikke er ogsaa reist til Svendborg og derefter til Vilhelmine og vi faar hende ikke at se for de første. Husk endelig og tag nogle Fotografier med fra Louvre eller Paris hvad du holder mest af naar du rejser hjem.

Uopklæbde. Du kan sagtens være glad, at du skal til Rom og se alle de seværdigheder der er i Vatikanet

og det øvrige Rom nu har jeg ikke mere at skrive til dig og derfor vil jeg slutte for denne Gang din

hengivende

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg

Mange Hilsener

Mange Hilsener



26/3 Anno Domini  
1896.

Om-vel

Kære Theodora!

Du vet  
naastikke at vi har haft  
mange Pektaler i denne Tid  
i Morgen Mamas Fødselsdag  
skal vi have Pektaler, hvor  
Pater Usung skal med. og Carl  
Hall, jeg glæder mig meget dertil  
Vi skal alligevel ikke til Berlin,  
da Papa siger, at Murdelner  
ikke er åbne, det er meget  
sorgeligt, jeg håber, Paaskaprien  
at du vil spille lidt Tennis  
kan du ikke alene es by bliver  
dyktig i Pil men også <sup>bliver det</sup> Tennis

Tre Tenger har faaet en  
(111) lillo Brøng og Papa skal  
skaa Fadder. Anna Stepiel  
er for lange siden gift og har  
det godt, og Frederik er  
ogsaa reist til Bent Brøng  
og derefter til Vilhelms og  
deri fra kunde skaas at  
se for de første. Husk endelig  
og lig nogle Fotografier med  
fra Louvre eller fra Paris  
hvor du holder mest af  
naar du rejser hjem.  
Uopklæbet. Du kan sagtens  
være glad, at du skal til Rom  
og se alle de Severdigheder  
der er i Vatikanet.



og det sønne Pons nu har  
jeg ikke mere at skrive til  
dig og derfor vil jeg slutte for  
denne Gang din  
Kærligste

Oluf Jacobsen

Ny Carlsberg

