

1885-08-29

AFSENDER

Julius Løytved

MODTAGER

Carl Jacobsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

Konstantinopel

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Glyptotekets arkiv. Korrespondance  
vedr. antik kunst, Julius Løytved 1883-  
1895

DOKUMENTINDHOLD

Løytved vil gerne benytte den libanesiske delegations besøg i Danmark til at opnå tilladelse til at udføre en sarkofag fra Beirut. Løytved beklager meddelelsen om Worsaaes død.

TRANSSKRIFTION

Constantinopel, 29 August

1885.

Hôtel Impérial.

Kjære Herr Jacobsen.

I faa Dage afgaar herfra den Mission, som skal overbringe Kongen og Kronprindsen af Danmark Decorationer fra Sultanen.

Denne Leilighed beder jeg Dem at benytte til at faa Sarcophagen til Danmark. Saavidt jeg saa i Hs Excellences Udenrigsministerens Brev til Dem, interesere han sig for Sagen. Og jeg er overbeviist om, at dersom De kan faa Hs Excellence til at bede Hs Majestæt Kongen eller en af Prindserne, til at opfordre Chefen for Missionen at bede Hs. Maj. Sultanen om Tilladelse at Sarcophagen kan blive udført fra Beyrout, at det ikke vil blive nægtet, og Danmark vil komme i Besiddelse af et

Skjøndt og sjældent Syrisk Stykke.

Jeg ved ikke nogen anden og bedre Leilighed, at kunde faa den afsendt paa - - - og det forekommer ofte, at andre Regjeringer benytter lignende Fald, som stedse med den største Forekommenhed bliver tilsagt.

Og Dem, Kjære Herr Jacobsen, vil jeg stedse være taknemlig, for at Stykket ikke gaar Tabt.

Jeg blev ikke lidet overrasket at erfare Hs. Kgl. Høihed Prinds Valdemars Forlovelse med Hds Kgl. Prindsese Marie af Orléans; jeg forener mig med de mange i Hjemmet, ret af Hjerted at Ønske de Trolovede Lykke og Velsignelse.-

Men den sørgelige Efterretning om Kammerherre Worsaaes Død har bedrøvet mig meget, hvilket Tab, netop nu, hvor han var saa nødvendig. I Dag forlader jeg Constantinopel for med et Russisk Skib langs med lille Asiens Kyst at vende tilbage til Syrien, jeg haaber at være i Beyrout i ca. 10 Dage.

Det gjør mig dog Ondt at jeg ved

mit Besøg i Europa ikke tog hjem for nogle Dage, men jeg ved, hvor svært det er at komme bordt fra det Kjære Hjem, naar man engang er der, det var det, som mest Afholdt mig, nu nyder mine Drenges Glæden.

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Med mange venlige Hilsner til Dem og Deres Frue-  
Deres Ærbødige og hengivne  
Julius Løytved.

Constantinopel 29 August  
1885

Hôtel Imperial

Kjære Herr Jacobsen

Vil saa Dage, ogsaa herfra  
den Mission som skal overbringe  
Kongen og Kronprindsen af Dan-  
mark, Decorationer fra Sultanen.  
Denne Leilighed beder jeg Dem at  
benytte til at gaa til Copenhagen  
til Danmark. Saavidt jeg saa  
i Ho. Excellences Udenrigsministe-  
rens Brev til Dem, interessere han  
sig for Dagen. Og er overbevist  
om, at Udenrigs De. kan gaa Ho.  
Excellence tilhede Ho. Maj. Kongen  
eller en af Prindserne, til at  
opfordre Chefen for Missionen at  
bede Ho. Maj. Sultanen om til-  
sættelse af Copenhagen kan blive  
udført fra Beyrouth, at det ikke  
vil blive nægtet af Danmark  
til Romme i Besiddelse af et

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

skionde og gjalden Spansk Skyld. -  
Jeg ved ikke nogen anden og bedre  
Leilighed at Kunde saa blev afsent  
saa... og det forekommer ofte at  
andre Rejseringer benyttet lignende  
Tale, som steds med den største  
forekommenhed, bliver til sagt. -  
Og Dem Kære Her Jacobsen vil jeg  
studen vore taknemlig for at Stykket  
ikke gaar Tabt. -

Jeg blev ikke lidet overrasket at  
erholdt Hr. Kgl. Høiheet Prinds Valdemar  
Froløvske med Hr. Kgl. Prindsesse  
Marie af Orleans, jeg formet mig  
meget til mange i Kjøbenhavn, at de  
Kjendte at Odske de Teatroske Lige  
af Nærighed. -

Men den sørgelige Efterretning om  
Kammerherre Kongsens Død, har be-  
drøvet mig meget, hvilket Tab, nek-  
op om, hvad had var saa høiendelig. -

Idag forlader jeg Constantinopel  
for med et Russisk Skibe kangs med  
Lille Ossius Rysd at vende tilbage  
til Syrien, jeg haaber at være i  
Beirut i 10 Dage. -

Det gjer mig dog godt at jeg ved

med Besøg i Europa ikke tog hjem  
for nogle Dage, men jeg ved godt snart  
det at komme, fordi fra det Kære  
Hjem, naar man engang er der, det var  
det som med at hold mig, der vilde  
mine Brødre glædes. -

Med mange venlige Hilsener til  
Dem og Deres Fru -

Vens Høiheits y hengiven

Vilhelm Løftved